

Γενικά Η αντρουκλιά (*Arbutus andrachne*, Άρβουτος η αδράχνη) ανήκει στην οικογένεια των Ερεικιδών (*Ericaceae*), η οποία περιλαμβάνει περίπου 125 γένη. Το γένος *Arbutus* περιλαμβάνει 11 είδη με εξάπλωση στη Δυτική Ευρώπη, σε περιοχές της Μεσογείου, νησιά του Ατλαντικού, δυτικές περιοχές της βορείου Αμερικής και στο Μεξικό. Από αυτά, τα δύο είδη, η *A. andrachne* (αντρουκλιά) και η *A. unedo* (κουμαριά) είναι ιθαγενή της Κύπρου.

Περιγραφή Η αντρουκλιά είναι αειθαλής θάμνος ή μικρό δέντρο, ύψους 3-5(12) m, με πλατιά, ακανόνιστη κόμη. Έχει λείο, κόκκινο φλοιό ο οποίος απολεπίζεται το καλοκαίρι σε λεπτά φύλλα, αποκαλύπτοντας ένα ωχρόγκριζωπό ή πρασινωπό εσωτερικό φλοιό. Τα φύλλα της είναι κατ' εναλλαγήν, απλά, δερματώδη, επιμήκως ωοειδή, 4-10x2-6 cm, συνήθως λειόχειλα, κάποτε πριονωτά, ιδιαίτερα σε νεαρούς βλαστούς, γυαλιστερά, σκουροπράσινα στην πάνω επιφάνεια, εμφανώς γλαυκά στην κάτω. Τα άνθη είναι λευκοπράσινα, σε βοτρυοειδείς ταξιανθίες, κωδωνοειδή, και εμφανίζονται από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο. Ο καρπός είναι κόκκινη έως πορτοκαλοκόκκινη ράγα, διαμέτρου 10-15 mm, εξωτερικά μη κοκκώδης, εδώδιμος, ο οποίος ωριμάζει από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι το Δεκέμβριο.



Άνθη αντρουκλιάς



Όριμοι καρποί αντρουκλιάς

Εξάπλωση - Ενδιαίτημα Η εξάπλωση της αντρουκλιάς αρχίζει από υψόμετρο 100 m και φθάνει μέχρι τα 1.500 m. Είναι πολύ κοινή στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές, όπως ο Ακάμας, η οροσειρά του Τροόδους, το Δάσος Λεμεσού και η οροσειρά του Πενταδακτύλου. Συνήθως απαντά σε δάση της τραχείας πεύκης, του κυπαρισσιού και του αοράτου, σε βραχώδεις ασβεστολιθικές και πυριγενείς πλαγιές. Είναι είδος της Ανατολικής Μεσογείου με εξάπλωση από την Αλβανία μέχρι την Παλαιστίνη, την Κριμαία και τον Καύκασο.

Ιστορικά στοιχεία - Χρήσεις Η αντρουκλιά ήταν γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων και αναφέρεται από το Θεόφραστο (*Φυτών Ιστορία 1,9,3, και 3,16,4*), με την ονομασία Ανδράχνη. Είναι πολύ κοσμητικός θάμνος ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί στην Κύπρο όσο θα έπρεπε. Οι καρποί της είναι εδώδιμοι με γλυκιά αλλά στυφή γεύση. Αποτελούν μια πολύ καλή τροφή για τα πουλιά, ενώ χρησιμοποιείται και από τον άνθρωπο για την παρασκευή λικέρ. Το ξύλο της χρησιμοποιήθηκε πολύ στο παρελθόν για την κατασκευή καρεκλών και μικροαντικειμένων λόγω και του ελκυστικού κοκκινωπού χρώματός του. Επίσης χρησιμοποιείται ως καυσόξυλο, για την κατασκευή εκλεκτής ποιότητας ξυλανθράκων και για την παραγωγή υποστυλωμάτων των αμπελιών. Ευδοκιμεί σε καλά στραγγιζόμενα, ελαφρά και γόνιμα εδάφη και πολλαπλασιάζεται εύκολα με σπέρματα.

Προστασία και Διαχείριση Η αντρουκλιά είναι πολύ κοινό είδος και απαντά κυρίως μέσα σε δασικές περιοχές και περιοχές οι οποίες είναι καλυμμένες με θαμνώδη βλάστηση. Αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο διάφορων τύπων οικοτόπων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/EOK), όπως για παράδειγμα τα μεσογειακά πευκοδάση με

ενδημικά είδη πεύκης της Μεσογείου, τα δάση του κυπαρισσιού, οι θαμνώνες και οι δασικές συστάδες της λατζιάς, οι δασικές συστάδες της δρυός και τα ενδημικά δάση της Μεσογείου με άρκευθους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των υπό αναφορά οικοτόπων έχει συμπειριληφθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων Natura 2000. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται μόνιμα και η προστασία της αντρουκλιάς. Πέραν από τη νομική προστασία, η αντρουκλιά έχει την ικανότητα να πρεμνοβλαστάνει μετά από πυρκαγιά ή υλοτομία και έτσι αντέχει σε αυτές τις δυσμενείς επιδράσεις.



Αντρουκλιά σε θαμνώδη μορφή



Γ.Τ.Π. 400/2006—10.000

Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Εκτύπωση: Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας

A large, mature tree of Arbutus andrachne with a very wide, spreading canopy. The trunk is thick and gnarled, with many branches extending outwards. The leaves are dark green and glossy, and there are clusters of small, reddish-pink berries hanging from the branches. The background shows a clear blue sky and some other trees in the distance. In the top right corner, there is a close-up inset of the tree's branches and berries. At the bottom right, there is a circular logo of the Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, and text in Greek: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΓΡΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ".

Δέντρο της Χρονιάς 2007

Αντρουκλιά- *Arbutus andrachne*

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΓΡΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy/forest